



# HALLOWEEN



## ZOEKTOCHT



DE HEKSEN HEBBEN EEN WOORD IN STUKKEN  
 GEHAKT EN HEBBEN DE LETTERS  
 LATEN VLIEGEN DOOR DE BIB.  
 DEZE GRIEZELFIGUREN UIT ONZE BOEKEN BEWAKEN  
 DE LETTERS TOT JIJ HET WOORD WEER KAN MAKEN.  
 HEB JE HET WOORD GEVONDEN?  
 GA DAN NAAR DE BALIE VOOR EEN BELONING!



SPEEL MEE VAN  
 WOENSDAG 23/10 TEM  
 DONDERDAG 31/10

